

O Kruis, in uw schaduw zal ik rusten!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi TRONCQUO

echtgenoot van Mevrouw

IRMA VAN OYCKE,

geboren te Oprakel op 6 januari 1902 en er zacht
ontslapen op 26 januari 1965.

Bediend van het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

De Heer van leven en dood heeft de dag en het uur van ons afsterven verborgen gehouden met het wachtwoord in het Evangelie "Wees bereid," door een goed geordend kristelijk leven.

Remi heeft in stille eenvoud zijn aardse levens-taak volbracht, vlijtig en zorgzaam in zijn werk, vooral in de mijnen, won hij de genegenheid en vriendschap van zijn talrijke werkmakkers en de achting van zijn patroons. Geburen en kennissen waren hem altijd zeer genegen om zijn goed woord en grote gediensigheid. Vooral was hij 'n goed echtgenoot en een bezorgde vader voor zijn kinderen en gezin. Jarenlange ziekte en beproeving hebben hem gelouterd, waarin hij moedig en voorbeeldig bleef. Langzaam en zeker hebben ze zijn krachten ondermijnd zodat gelaten en rustig na de verjaardag van 63 jaar hij tot de Heer is gegaan. God weze hem barmhartig.

Bemide echtgenote, kinders, schoon- en kleinkinders, werkmakkers en vrienden, de dood houdt voor ons allen een grote levensles in. Alleen het geloof en een kristelijke leven houdt de belofte in van een ander en beter leven. Allen mijn oprechte dank voor uw genegenheid, vriendschap en beste zorgen. Blijft eensgezind, volbrengt uw kristelijke plichten, weest de troost en steun van Moeder.

Heer Dokter en Eerwaarde Zuster van het Wit-Gele Kruis mijn eerbiedige dank voor uw beste zor-

gen en uw zalving van hulp en troost in het uur van beproeving.

Heer geef hem de eeuwige rust.



De families

TRONCQUO,
VAN OYCKE,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel