

“Komt, gezegenden van mijn Vader en ontvang het Rijk  
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld.”

Mat. 25,34

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

Valentine TRONCQUO

weduwe van de Heer  
Richard BAUWENS

Geboren te Oprakel op 8 december 1909 en godvruchtig  
erleden te Etikhove op 22 maart 2001, gesterkt door het gebed  
van de Kerk.

---

Haar kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en de  
families Troncquo, Haegeman en  
Bauwens, Decubber  
danken U voor uw medeleven  
en uw gebed.

De Heer heeft deze overledene gezegend met een schone  
en hoge ouderdom en bijgestaan met vele en goede zorgen  
van haar geliefde kinderen en mensen van haar geboorte.

Hierdoor is zij zeer lang in haar huis kunnen blijven. Wij  
blijven een goede herinnering aan haar bewaren. Zij heeft  
haar taak gewillig in goede en kwade dagen volbracht.

Daarom bidden wij: “ Heer, laat haar nu bij U in vrede rusten  
en binnengaan in Uw land verlicht en vertroost.”

Het leven van de mens hier op aarde heeft slechts zin en  
betekenis in het licht van deze eindbestemming. Het is een  
"steeds op-weg-zijn" naar een hoger doel, naar blijvend  
geluk.

In deze waarheid vindt de kristen een grote zekerheid en de  
volhardende moed om zo te leven dat hij het aardse  
doorwandelt zonder het eeuwige te verliezen.

Mijn beste kinderen en allen, die voor mij goed zijn geweest,  
mijn allerbeste dank. Het was voor mij een troost en een  
sterkte. Blijf elkaar helpen en bijstaan; zo is het leven  
aangenaam.

Vergeet mij niet in uw gebed.

Heer, geef haar de eeuwige rust !

*De namis wordt opgedragen op zondag 22 april 2001 om  
10 uur in de parochiekerk te Maarkedal – Schorisse.*



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.