

Zalig zijn ze, die rein van hart zijn, want ze zullen
God zien.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Eerwaarde Zuster Maria-Praxedis

in de wereld Juffrouw

Leontine Uyttendaele

geboren te Wynkel St. Kruis, 24-12-1873
In 't klooster getreden der Zusters van 't H.Hart
van Maria te Nederbrakel op 2-2-1897
Ingekleed op 21-4-1897
Geprofest op 13-4-1898
godvruchtig overleden te Nieuwerkerken 23-11-1957
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen



In stille nederige getrouwheid aan een heilig
kloosterleven beantwoordde Zuster Praxedis ten volle
aan haar verheven roeping. Edelmoedigheid, toewij-
ding, zelfverloochening en vóór alles een diepe geest
van gebed, waren bij haar meer dan woorden, die in
een ogenblik van geestdrift een heerlijk toekomstbeeld
voor den geest roepen.

Offerzin en godsvrucht waren als natuurlijke uitin-
gen van haar inwendig leven, dat in blije edelmoedige
onderwerping aan Gods wil met zoveel liefde geleefd
werd.

Heiligheid kan immers niet verder of hoger gezocht
worden, dan in het volbrengen van dien aanbiddelijken
wil van den Heer. Dat is de zekere, veilige, hoogste
weg der volmaaktheid: «Zie, ik kom, om uwen wil te
doen, o God» (Heb. X 9).

Met dien verheven grondslag kon Zuster Praxedis

elk offer elk werk met dezelfde spontane stille geestdrift
aanvatten, het zo goed mogelijk verrichtend voor het
oog en het hart van den Meester.

Eenvoudig en onopgemerkt, in trouwe plichtsver-
vulling volbracht ze haar kloosterwerk.

Ze wist dat ze in elk werk den Meester diende.

Mocht zij nu het eeuwig loon ontvangen voor haar
langdurig en schoon leven en voor ons bekomen slechts
te werken voor het ééne : Gods meerdere glorie !

Bemide Oversten en Zusters, hebt dank voor de
geestelijke richting en onverpoosde zorgen mij gegeven

De Heer lone het U. Bidt allen veel voor mij; gij ook
bemide familieleden en gij vooral, mijn geliefde Zus-
ter in het klooster, gedenkt mij dikwijls in uw dage-
lijkse gebeden. Ik blijf u allen indachtig tot het vreug-
dig terugzien bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.



Voor uw innige bliken van genegenheid,
uw kristelijk gevoelen en vroom gebed
danken U van harte

De OVERSTE en ZUSTERS van het H.Hart van
Maria.

Edgard De Neef

A. TEURREKENS. — TEL. : 251 71