

In leven en dood behoren wij den Heer toe.
(S. Paul.)

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

Pelagie UYTTERHAEGEN

echtgenote van Mijnheer

Isidoor MAEGERMAN

geboren te Velzeke op 24 Juli 1878 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Zottegem op 13 Januari 1955,
gesterkt door de H.H. Sacramenten
en de Pauselijke zegen.



Zo schoon, zo vreedzaam, zo kristelijk als ze geleefd heeft, zo schoon en vreedzaam en stichtend is ze gestorven. Haar leven lang heeft ze gewerkt en gezorgd voor haar echtgenoot en haar talrijke kroost, door woord en voorbeeld haar kinderen opgevoed tot christelijk leven. Toen de laatste levensjaren haar dwongen tot rust, heeft ze zich in stilte voorbereid op de dood, zich helemaal onderworpen aan Gods beschikking, haar leven en sterven opgeofferd in vereniging met het offer van Christus. Onze Lieve Heer heeft haar de smarten gespaard van een pijnlijke doodstrijd; na de genade der H. H. Sacramenten te hebben ontvangen heeft ze rustig haar schone ziel aan haar Schepper teruggegeven.

Uw echtgenoot, uw kinderen en kleinkinderen, kunnen nooit vergeten, Moeder, wat Gij voor hen geweest zijt, wat Gij voor hen gedaan hebt. In dankbare liefde blijven zij U gedenken en voor U en met U bidden. Want zij weten dat, met uw heengaan uit dit aards bestaan, uw genegenheid voor hen niet gestorven is, maar schoner voortleeft, gelouterd door inniger vereniging met God; zij weten dat gij in den Hemel hun voorspreekster en beschermster wordt.

„ O God die ons geboden hebt vader en moeder te eren, ontferm U genadig over de ziel van onze moeder en vergeef haar zonden en maak dat wij haar in de vreugde van het eeuwig leven aanschouwen. Door Christus onze Heer. Amen.,,



De familiën UYTTERHAEGEN,
MAEGERMAN,
MAEGERMAN en
HENDRICKX danken Ued.
om de blijken van genegenheid en
gebeden.

Druk. 'Bazar St Jozef' - Markt, 22 Zottegem