



Ter herinnering aan de dag waarop wij samen
gebeden hebben voor de zielerust van

DE HEER

JOSEPH VAN ASSCHE

echtgenoot van mevrouw Maria-Palmyre DE COCK

geboren te Everbeek op 20 augustus 1891 en vroom
overleden te Oostende op 8 april 1970.

Haast geruisloos stil, zacht en schuchter stapte hij
door het leven.

Het deed steeds genoeg zijn vriendelijke en
minzame groet op te vangen: het was de uiting
van zijn diepe achting voor de medemens. Hij was
een zo echt natuurlijk goed en braaf mens, een
noeste werker. Niemand wilde hij hinderen en deed
altijd wel voor iedereen. Hij leefde zeer inwendig,
in zichzelf gekeerd: een bescheiden en zachtaardig,
edel mens. 't Is vooral in de ziekte dat men voor-
naamheid en verfinde opvoeding toont: door
lichaamlijke ellende geduldig en moedig te dragen,
door de vrede te bewaren als het lastig is.

Daartoe is nederigheid nodig.

Die schoonheid in de ziekte was de vrucht van zijn
vroeger, onbaatzuchtig leven.

De goede God, die zovele van Zijn goede gaven in
de dierbare overledene liet uitschitteren, kwam
in de ziekte tot hem en hij heeft Hem met nederige
dankbaarheid en liefdevolle eerbied ontvangen.

Moge hij nu ook stil genieten van Gods groot geluk.

Dierbare echtgenote en kinderen, innig dank om uw
zorgen en goedheid. Moge de schone familieband
tot uw aller steun en geluk zijn; blijft elkander
genegen en weest mij indachtig in uw gebeden.

Mevrouw Joseph VAN ASSCHE-DE COCK

De heer en mevrouw Achille VAN ASSCHE-CASIERES

Mejuffrouw Godelieve VAN ASSCHE

Mejuffrouw Marie-Jeanne VAN ASSCHE

De families VAN ASSCHE - DE COCK - VAN DER SCHUEREN
en VAN MELLO

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Begraaf. Rouwcentrum NUYTEN, tel. 815.53
Druk. De Vriese. Oostende