

†

VROOM AANDENKEN AAN

M E V R O U W

Irma VAN AUDENAERDE

weduwe van

de Heer Urbain DEVOS

geboren te Mater op 9 oktober 1910 en onverwacht overleden te Oudenaarde - Volkegem op 1 april 1993, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Jean en Anny DEVOS - DE DOBBELAERE,
Willy en Marie-Louise VOLDERS - DEVOS,
haar kinderen ;

Kristof DEVOS,
Mieke VOLDERS,
Wendy VOLDERS, haar kleinkinderen ;

De families VAN AUDENAERDE, DEVOS,
BROWAEYS en VANDEN ABEELE.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op woensdag 19 mei 1993 om 18 uur
(in de kerk).

Je hebt me veel gegeven, Heer.
Naar mijn vermogen gaf ik weer.
En bleef mijn geven zeer beperkt,
Je deed als had Je 't niet gemerkt.

Voor ieder deeltje dat ik schonk,
het slokje pijn dat 'k node dronk,
voor ieder zuchtje, ied're kuch
gaf Jij een volle maat terug.

Heb dank, Heer, voor Jouw gaven.
... Nu ze mijn lichaam gaan begraven
heb ik een allerlaatste wens.

Ik weet, 'k was maar een kleine mens,
met fouten en gebreken
maar steeds heb ik gekeken
naar 't rechte pad, de ware weg,
zodat, nu 'k mij ter ruste leg,
ik 't aandurf Je te vragen :

Als ze mijn ziel ten hemel dragen,
het moge zijn, daar bad ik voor,
op d'hymne van een engelenkoor.

C. Van Ysenheim

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 31.33.21