



ZALIG AANDENKEN VAN

MEJUFFER

Anna Maria Van Audenhaege

geboren te Erwetegem op 25 januari 1882 en er godvruchtig overleden op 15 januari 1969. versterkt door de H. Sacramenten van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Derde Orde, de confrerie van de H. Barbara en andere godsdienstige genootschappen.

Haar leven lang heeft de overledene getracht het hoogste gebod van Christus "Bemin God en uw naaste,, na te leven.

Zij bezat een onwankelbaar geloof en een diepe godsvrucht.

Om haar Schepper te behagen, had zij ook haar naaste lief, vooral de minst bedeelde. Voor haar huisgenoten en familieleden was zij de beschermende engel. Door een werkzaam, welgevuld leven offerde zij zich op en ging vastberaden en gelukkig door het aardse leven.

Ik dank mijn huisgenoten, familieleden en vrienden voor de goede verzorging en de vele blijken van genegenheid, die ik gedurende mijn lang leven en vooral tijdens mijn ziekte heb genoten. Geliefte mij ook te gedenken in uw gebeden; in 't bijzonder vraag ik het aan mijn neef missionaris en aan mijn nichten kloosterzusters.



De families VAN AUDENHAEGE, DE RAEDT en DE VOS,

danken U voor Uw kristelijke deelneming en uw vroom gebed.

Uitg. De Moor, koster, Erwetegem.