

«De liefde vergaat nimmer»



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

M E V R O U W

Esther VAN BREUSEGEM

Weduwe van de Heer Edmond DE WINTER

Geboren te Zottegem op 25 juli 1899,
en er godvruchtig overleden in de kliniek
Dr. Goffaerts op 20 maart 1987,
voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Vader, U danken wij, ondanks onze droefheid, voor
het leven van moeder dat wij als geschenk uit uw
handen hebben ontvangen.

Gij hebt het ons gegeven om het voor allen
dienstbaar te maken en het na volbrachte taak aan
U terug te schenken.

Wij danken U voor de liefde, waarmee zij haar
gezin heeft opgebouwd. Zij gaf mede aan ons
leven zin, leerde ons van mekaar te houden en
dienstbaar te zijn, waar we konden.

Wij danken U om het geloof dat in haar levend
was, niet in woord alleen, maar in gebed en in
getuigenis, in pijn en vreugde ons nabij.

Wij danken U dat wij in Jezus, uw Zoon, de ze-
kerheid hebben dat wij over de dood heen thuis
mogen komen bij U, in uw liefde voor eeuwig
geborgens.

Wij bidden U dan ook dat moeder Esther, ondanks
tekorten en zwakheden eigen aan elk menseleven,
voor altijd in uw heerlijkheid mag delen. Daartoe
vertrouwen wij op uw grote barmhartigheid.

Maria, hulp der kristenen, bid voor ons allen.



Gilbert De Winter-Vekeman Juliette,
haar kinderen.

De families Van Breusegem, De Winter, Pien,
Bogaert,
danken U voor de gebeden en deelneming
in de rouw.