

Gegroet o Kruis, onze enige hoop.

TOT VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL
VAN DE HEER

**Henri, Jozef, Antoon
VAN CAENEGEM**

weduwnaar van Mevrouw
EMILIE, MARGUERITE DE STERCKE

geboren te Erwetegem, op 2 november 1898
en godvruchtig overleden te Zottegem-Erwe-
tegem, op 21 februari 1974, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.



De families VAN CAENEGEM, DE STERCKE,
MICHIELS en VAN DER STRICHT,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Gedraag U als mensen, die wachten op de
terugkomst van hun heer om, als hij aankomt
en klopt, hem aanstonds open te doen.

Gelukkig de dienaars, die de Heer bij zijn
komst wakende zal vinden.

Wees ook gij bereid, omdat de Mensenzoon
komt op het uur waarop gij het niet verwacht.

Evangelie volgens St. Lucas.

**De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk te Erwetegem op zaterdag
23 maart 1974 om 8 uur.**