

De naam des Heren zij gezegend.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Robert VAN CAENEGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**Marguerite STEVENS**

geboren te Erwetegem op 6 januari 1912 en er  
godvruchtig in de Heer ontslapen op 6 november  
1971, gesterkt door de sakramenten der zieken  
en de pauselijke zegen.

Oudstrijder 1940-45.



"De rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen  
kwelling zal hen deren. In het oog der mensen  
is het of ze stierven, men beschouwt hun dood  
als een ramp. En hun heengaan van ons als  
het einde van alles. Maar toch zijn zij in vre-  
de." (Wijsh.)

"Vreest niet, want ik heb u vrijgekocht. En  
bij uw naam u geroepen. Gij zijt de mijne.  
(Isaias.)

"Sta bij het verleden niet te lang stil, zie  
ik ga iets nieuws beginnen, het is al ontloken,  
bemerkt gij het niet?" (Isaias.)



Mevrouw Robert VAN CAENEGEM-STEVENS,  
zijn echtgenote

De families VAN CAENEGEM, STEVENS,  
GHIJS en DE GEYTER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van innige deelneming en DANKEN U.

---

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem