



Dankbare herinnering  
aan Dokter

## Jozef VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-José DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel op 20 september 1918  
en overleden in familiekring te Zottegem  
op 4 oktober 1991,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Mevrouw Jozef Van Cauwenberge, geboren  
Marie-José De Pessemier,  
Dokter en Mevrouw Chris en Marina  
Van Cauwenberge-Hertegonne en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Jo en Katelijn  
Van Cauwenberge-Coessens en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Stefaan en Bea  
De Moor-Van Cauwenberge en kinderen,  
De families Van Cauwenberge, De Pessemier,  
Van Elsuwé en Blommaert,

danken U voor uw bliken van medeleven.

Toen je ziek werd en wist dat de toekomst somber oogde, was je niet opstandig, niet depressief. Je jammerde niet over de te korte pensioentijd, maar je drukte je dankbaarheid uit over het schoon leven dat je genoten had en je aanvaardde.

Je maakte het ons zo gemakkelijk. We hoefden geen omwegen te maken, geen verhaaltjes op te dissen. Toen het einde naderde, heb je ons rustig thuis aan je ziekbed verzameld en ons één voor één bedankt en voorspoed gewenst. Je hebt ons getoond hoe groots een mens kan blijven in de lichamelijke nietigheid van de dood.

Zoals je voor je gezin was, vooruitziend, rustig zorgend met respect voor ieders mening, zo was je ook in je werk.

Je onvoorwaardelijke bereidheid, je snelheid van handelen en je doorzicht om de problemen te onderkennen en zonder franje op te lossen, met enkel het belang van de patiënt voor ogen, zijn steeds je waarmerk gebleven.

Zo was je ook in de verenigingen, waarvoor je je jarenlang hebt ingezet. Het was geen drang naar eretitels die je bezielde, maar een bewuste keuze voor belangeloos engagement in verenigingen die dienstbaarheid hoog in hun vaandel voeren.

Je danken om zoveel schoons kan niet met woorden; de moeilijke taak om je lichtend voorbeeld te volgen, wacht ons.

We beloven ons best te doen.