

Heer, wie Gij liefhebt is gestorven. (Joh.)



Wij gedenken in onze gebeden

MEJUFFROUW

Marguerite VAN CAUWENBERGE

dochter van wijlen **Désiré VAN CAUWENBERGE**
en **Evelina SCHOLLAERT**

geboren te Steenhuize, op 6 juli 1912 en haastig
overleden te Steenhuize, op 5 januari 1987,
gezalfd met het H. Ziekensakrament.

« Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, al de luister die de Heer heeft voor wie Hem liefhebben. » Deze Evangeliewoorden geven de diepe zin aan en de gelovige toekomstverwachting van elk gelovig leven. God roept eens elke mens tot leven, om hem naderhand, na het wel en het wee van het aards bestaan eeuwig bij Zich op te nemen. Voortreffelijk heeft deze vrouw zich van haar aardse opdracht gekweten. Als stille huiswerkster heeft zij haar brood naarstig verdiend; handig in het naaiwerk en gezellig in de omgang vol vriendschap en goedheid voor kinderen. Zij was graag gezien bij haar medemensen en om haar naastenliefde en en schoonmenselijkheid werd zij alom gewaar-

deerd. Bovenal was zij zeer gelovig. Haar parochiekerk was dan ook de blijde ontmoetingsplaats met de Heer, bij Wie zij in gebed de nodige levensmoed en inzicht vond om eerbaar te leven. Stil bad zij steeds voor de haar bekende noden. Haar plots afsterven vervult ons dan ook met droefheid.

Moge de Heer God, deze goede vrouw belonen voor al het schone uit dit leven en haar na de aardse beproeving en ziekte, blijvend geluk en eeuwige vreugde verlenen.

In dankbaarheid blijven wij voor haar bidden.

Sint Katrien, parochiepatrones, bid voor ons.

De families

VAN CAUWENBERGE en SCHOLLAERT,

danken u voor uw gebed en uw blijken
van christelijke deelneming.

Begrav. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59