



"Wij rouwen om haar die wij verloren,
niemand kent ons diep en groot verdriet.
De Heer zal ons in zijn goedheid wel verhoren:
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet."

Uit onze aardse gemeenschap is overgegaan
naar het Vaderhuis van liefde en vrede

mevrouw

MARIA VAN CAUWENBERGE

weduwe van de heer Nestor De Grootte

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 6 oktober 1905 en godvruchtig overleden
op 3 juni 1992 in het Rust- en Verzorgingstehuis
Ter Deinsbeke te Zottegem,
gesterkt door het Sakrament van de Zieken.

Voor uw medeleven, uw genegenheid
en uw gebed dankt u
de familie De Grootte-Van Cauwenberge.

Je was in eenvoud, sterk en groot
en toegewijd aan die U dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van U bewaren.

Geen morgen is zó stil als
waar de dood is ingetreden
geen kamer of geen hart ooit
zó vervuld van warmte en van leven.
waar iemand die geliefd was,
is verdwenen.

God zegene u allen
die om mij bezorgd waart
en vol genegenheid.
Gij hebt mij met goedheid omringd:
God houde u allen
in zijn milde nabijheid.