

Rust zacht in vrede.



In uwe gebeden wordt aanbevolen de ziel van

DE HEER

REMI VAN CAUWENBERGE

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

OCTAVIE BOGAERT

Geboren te St. Maria-Oudenhove de 11 februari 1882
en aldaar plotseling overleden de 10 december 1960.

Voorzien van het H. Oliesel.

Erelid van de bond van het H. Hart.

Wat is 't leven eigenaardig. Niettegenstaande een hoge ouderdom staat men 's morgens fris op en 's avonds heeft de dood toegeslagen en heeft een einde gesteld aan een schoon en werkzaam leven.

Sterven moet iedereen, maar dat te moeten ondergaan door een ongeval is toch zo erg zwaar voor hen die in droefheid achterblijven, gelukkig echter kan men dat ongeluk beschouwen als een kort vagevuur dat enkel voorbehouden wordt aan voorbeeldige christene mensen zoals de dierbare overledene een was. Bij zijn overlijden is weer één van die diep gelovige mensen verdwenen, die een voorbeeld was in 't beleven van zijn christelijke plichten en die zo weinigen van onze jonge generatie kunnen vervoegen, ge hebt ons 't voorbeeld gegeven, mochten velen 't navolgen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen. Ik ben wel plotseling uit uw leven verdwenen, maar niet onverwachts. Bidt voor mijn zielerust. In volle genegenheid voor ieder van u heb ik u verlaten. God zegene en bescherme u. Vaartwel!

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Marcel Van Cauwenberge-Phehiers en zoon.
Mijnheer en Mevrouw Hector Van Cauwenberge-Van Maldergem en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Jozef Vandemaële-Van Cauwenberge & kinderen
Mijnheer en Mevrouw Valère Van Cauwenberge-Baguet en kinderen.

De familieën VAN CAUWENBERGE - BOGAERT,
FRANÇOIS EN BOGAERT.

DANKEN U VOOR DE KRISTELIJKE DEELNEMING.

HOUBRACKEN