



TOT DANKBARE NAGEDACHTENIS AAN  
MEVROUW

## Leona Van Cauwenberghe

weduwe van de Heer

Ursmar DE GEYTER

geboren te Oprakel, op 17 december 1905 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde,  
op 9 maart 1983.

gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

Lid van verscheidene Christelijke verenigingen.  
Lid van de Christenbond van gepensioneerden.

De dood is een allerbeste leerschool : rijk of  
arm, sterk of zwak, ziek of gezond, allen vallen  
wij eens in zijn greep op een onverwacht uur.  
En dan pas begint het échte leven.

"Zonder U, o Heer, heeft ons bestaan geen  
uitkomst. Ook al is het leven lastig en met krui-  
sen getekend, toch is het goed voor wie God  
als zijn Meester beschouwt en in de dagelijkse  
plichtbetrachting zijn vreugde vindt. Immers :  
Gelukkig de mens die op God vertrouwt en zich  
niet tot valse gedrochten wendt". (Ps. 40)

De dierbare overledene was een vroom en  
diep-godsdienstig mens, die altijd alles bekeek  
met de ogen van het Geloof. Dat geloof gaf zij  
door, als het kostbaarste bezit, aan haar geliefde  
kinderen, omdat zij overtuigd was dat alleen een  
waar geloof van waarde is in het menselijk leven.

En, is ons rouw groot en diep onze droefheid,  
toch zijn we God dankbaar om haar schoon en  
verdienstelijk leven, en om haar vele en kost-  
bare hoedanigheden : goedheid, geduld, toewij-  
ding zonder grenzen.

Zoals zij geleefd heeft in eenvoud en stille  
overgave aan de wil van God, zo ook heeft zij  
alles aanvaard in de lange en pijnlijke ziekte  
die haar gestel meedogenloos ondermijnde. Tot  
het einde toe bleef zij onderworpen, de dood  
verraste haar niet : zij was gereed!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, was God  
niet altijd goed voor ons? Laten wij Hem steeds  
dankbaar zijn, ook in kwade dagen van beproe-  
ving en leed. Ook U dank ik om alles wat gij  
hebt gedaan. Leeft nu verder zoals vader en ik  
het U hebben voorgedaan : in onverwoestbaar  
geloof en vertrouwen, in liefde en goede ver-  
standhouding onder elkaar. Vooral door het gebed  
zult gij ons aandenken in uw hart vereren en  
bewaren. Tot weerziens!

Namis: Maandag 28 maart 1983, om 19 uur.

Hr en Mw August VANDEN DAELE - DE GEYTER  
en kinderen,

Hr en Mw Doné DE GEYTER - VANTILCKE  
en dochter,

Hr en Mw Vincent DE GEYTER - MAES en zoon,

Hr en Mw Paul VAN HESSCHE - DE GEYTER  
en zoon,

De families VAN CAUWENBERGHE - DE CUBBER  
en DE GEYTER - D'HAEYER,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

Drukk. Hovogra, Oudenaarde-Eine