



Dierbaar aandenken aan

DE HEER

**René-Achiel**  
**VAN CEUNEBROECK**

Huisarts te Munkzwalm (1940-1978)

Geboren te Brakel op 28 juli 1914 en in  
familiekring overleden te Gent op 28 juni 1995.

Mevrouw René-Achiel VAN CEUNEBROECK

Anny

Rita en Luc en kinderen

Marleen en Denis en kinderen

*danken U oprecht voor uw gebed en  
blijken van medeleven.*

Uit diepten van ellende  
roep ik tot U, o Heer,  
Gij kunt verlossing zenden,  
ik werp voor U mij neer.  
O, laat uw oor zich neigen  
tot mij, tot mijn gebed,  
laat mij gehoor verkrijgen,  
red mij, o Here, red.

Ik heb mijn hoop gevestigd  
op God, de Heer die hoort.  
Mijn hart, hoe zeer onrustig,  
wacht mijn verlossend woord.  
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht.

*Psalm 130*

