

Het leven is een tocht doorheen de dagen,
en naar Jezus' Geest ten dienste staan ;
het is het wel en wee van medemensen dragen,
levend sterven als de korrel van het graan.



Dankbaar aandenken
aan de heer

GASTON VAN CROMBRUGGE

echtgenoot van mevrouw

ALICE GLORIEUX

geboren te Strijpen op 23 september 1902 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 29 maart 1989,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Mevrouw Alice GLORIEUX,
Mejuffrouw Gilberte VAN CROMBRUGGE,
De families VAN CROMBRUGGE, GLORIEUX,
PEDE en BROEKAERT
danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

"Alle dagen zijn goed om geboren te worden. Alle
dagen zijn goed om deze pelgrimstocht naar de
Vader te beëindigen."

Zo is vader bij de eerste lentezon na een korte
ziekte naar de Vader gegaan. Terwijl wij volop Pasen
vieren, de verrijzenis van de Heer, wordt hij ge-
roepen om volop te delen in de eeuwige vreugde
van Zijn heerlijkheid.

Een ingoede mens heeft ons verlaten, plichtsbewust
tot in het kleine toe. Zorgzaam als hij was, heeft
hij een leven van intense arbeid achter de rug.

Meer dan veertig jaar was hij als postbode onder-
weg, als boodschapper van de gemeenschap. Bewust
van zijn verantwoordelijkheid heeft hij met liefde en
zorg die opdracht vervuld en aldus vervulde hij een
christelijke taak. Want met hart en ziel leefde hij
vanuit een diep geloof dat ons tot liefde aanzet.

Gesterkt door de geloofszekerheid, ons door Gods
genade in deze paastijd geschonken en gesteund
door zijn goede daden, danken wij God om alles
wat Hij ons door deze mens heeft meegegeven, in
dankbaarheid ook aan zijn goede echtgenote en
dochter, die zo goed voor hem zorgden.

Goede God, leid hem nu binnen in Uw Vaderhuis
en houd ons allen op de weg van de liefde, waarin
Jezus Christus ons is voorgegaan, opdat wij vader
eenmaal terug mogen ontmoeten in Uw Rijk van
vrede.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

Drukkerij Melckebeke Zottegem