

Ik ben de Vrijzenis en het Leven!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

## Eerwaarde Zuster Victorine

in de wereld

Juffrouw Anna Van Daele

van de Congregatie der Zusters van de H. Franciscus  
te Oprakel.

Geboren te Idegem	20-9-1886
in het klooster getreden te Oprakel	2-2-1911
ingekleed	29-4-1911
geprofest	20-5-1912
overleden te Oprakel	9-7-1961

gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

„ En zij, die gereed waren, gingen met Hem ter bruiloft  
in ”. (Mt. 25,10)

Nog vrij onverwacht klonk de roep haar tegen : „ Ziet,  
de Bruidegom komt ; gaat naar buiten, Hem tegemoet ”.  
En zij is gegaan met haar brandende lamp, die ze haar  
leven lang gevoeld had met de olie van religieuze be-  
zieling. Haar verdienstelijk leven heeft zij gewijd aan  
de kristelijke opvoeding van haar kleuters. In de klas  
was zij de toegewijde onderwijzeres, maar vooral de  
stichtende kloosterlinge.

Aan de Congregatie had ze zich totaal gegeven. Haar  
lief en leed deelde zij met heel haar hart ; ze kon juichen  
als het haar wel ging ; maar ze ging gebukt onder de  
kommer en het leed als haar Congregatie beproefd werd.

Minzaam en vriendelijk, maar vooral vroom en deugd-  
zaam, was zij 'n voorbeeld van religieus leven voor haar  
medezusters. In de zware beproeving die zij moest door-  
staan, waarbij ze door een ongeneeslijke kwaal was  
aangetast, was ze een echt voorbeeld van religieuze  
onderwerping aan Gods H. Wil.

Dierbare Oversten en medezusters, en vooral mijn  
twee eigen zusters in dezelfde Congregatie, ik dank U  
voor uw moeizame en ontelbare zorgen, en in 't bijzon-  
der voor de warme genegenheid waarmede gij mij  
hebt omringd.

Beste familieleden, wij waren innig op deze wereld  
verenigd door onze genegenheid, onze gebeden, onze  
kristelijke levensopvatting. Ik verlaat U tijdelijk, maar  
blijf met U verenigd van uit de hemel. Wij bidden  
voor elkander.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

