



Tot dankbare herinnering aan

MEVROUW

Georgette VAN DAELE

weduwe van de heer
Lucien HAEGEMAN

*Geboren te Zottegem op 13 april 1930
en er overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 12 februari 2003, gesterkt door het
sacrament van de ziekenzalving.*

De families VAN DAELE, PIEN,
HAEGEMAN en DE SPIEGELEER,

**danken U om de bliken van
christelijke deelneming in hun rouw.**

Lieve mama,

Na zoveel verdriet om papa
en zoveel lijden,
die je nooit te kennen gaf,
vind je eindelijk rust ...
Je was zo'n bezige bij,
een fiere mama en echtgenote.
Je wou alles zo goed doen ...
Je stond altijd met open armen klaar,
nooit was iets je teveel ...
Je hield zo van gezelligheid rondom jou.

Bedankt lieve mama en marraine,
voor al die mooie momenten samen.
We zullen je heel erg missen ...

*Marnic, Annick, Paul,
Christophe, Olivier, Joachim,
Jonas en Laurence*

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel.

