

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

RICHARD VAN DAELE

weduwnaar van Mevrouw

ROMANIE DIEPENDAELE

en van Mevrouw

ELISA DIEPENDAELE

geboren te Grotenberge, de 6 februari 1879 en aldaar
godvruchtig overleden, de 7 juni 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wanneer een mens sterft is het voor hem een grote vertroosting te weten dat hij zijn plichten heeft gekweten en dat hij de dood ingaat in de armen van de godsdienst en dat hij zijn kinderen een christelijke opvoeding als een erfdeel achterlaat.

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is de overgang tot een beter leven, zonder vrees ziet hij het einde naderen, hij steunt op Gods barmhartigheid en hij zal in zijn verwachting niet bedrogen zijn.

Onvermoeibare werker, vol wilskracht, die zich geen moeite ontzegde om te werken, zag hij zijn pogingen ruimschoots bekroond, gezien zijn kinderen zich over een waardige plaats in de samenleving kunnen verheugen.

Bewenen wij onze duurzame overledene met tranen van liefde en dankbaarheid, en vooral met tranen van geloof, met de vaste hoop hem eens terug te vinden in de Hemel.

Duurbaren kinderen; onze scheiding zal niet langdurig zijn; gelijk wij op aarde door de nauwste banden der liefde verenigd waren, zo zullen onze harten weldra in de Hemel niet meer gescheiden worden. Hebt dank voor uw liefde mij betoond. U bijzonder, mijn dochter bedank ik speciaal voor al uw goede zorgen mij verleend.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Otte

Mijnheer Oscar VAN DAELE,

Mijnheer en Mevrouw Gaston BROEKAERT-VAN DAELE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Achiel VAN DAELE-DE VOS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Louis STEENHOUT-VAN DAELE en kinderen,

De families VAN DAELE, DE JAEGER, DIEPENDAELE en OSTE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN
HUN ROUW.