

" Laten wij binnengaan waar de Heer verblijft... dit is mijn keus". (Ps. 132)



**In vrede met God en zijn medemensen  
ging gelovig naar het Vaderhuis terug  
DE HEER**

## **Albert Ghislain VAN DAMME**

**echtgenoot van Mevrouw**

**Adèle THIENPONT**

**geboren op 6 mei 1920 te Nederboelare -  
Geraardsbergen, - op 15 augustus 1977  
te Ninove overleden.**

Moedig heeft de overledene de moeheid van zijn ondermijnende ziekte gedragen. Met zin voor stiptheid heeft hij tot het uiterste zijn werk behartigd. Pijn en slommer bij vele sterfgevallen en bestendige zorg om zijn ziekte overtuigden hem van de broosheid van veel schijngeluk en stelden hem oog in oog met eigen dood. In stilte en gebed heeft hij eenzaam met God die strijd uitgestreden.

Nederig aanvaardde hij niet alle antwoorden te weten op de vele vraagtekens. God ging hij niet uit de weg noch voelde hij aan als een bedreiging. Uit meditatie rijpte het heilzame inzicht dat twijfel, vraag en raadsel niet de laatste werkelijkheid kunnen zijn. Bij God alleen ligt uitkomst in Zijn stellige belofte: " Ik zal voor alles zorgen... je naam staat in mijn hand... eens neem ik u op bij mij voor altijd!".

Er kwam een vrede en rust over hem, die hij zelf formuleerde: " leven in vrede met God en in vriendschap met alle medemensen". Verlost van moedeloosheid en bevrijd van angst om schijngeluk, gaven zijn overgave en betrouwen op de hemelse Vader hem moed en kracht om elke dag voortaan als een geschenk van God te aanvaarden en te maken tot een geschenk voor anderen. Ver van verblinding verschrijdt het christelijk geloof de grenzen van dit leven, ja zelfs de dood; het reikt verder dan eigen persoon en leeftijd en brengt ook anderen geluk bij... tot in eeuwigheid!

Zijn trouwe dienstvaardigheid aan familie in leven en dood, zijn vriendelijke groet, attentie en respect voor iedere mens, zijn liturgisch meeleven met de kerk, zolang hij kon, waren de stille bloem van zijn christelijke visie.

Lieve echtgenote, voor u was mijn laatste kus... " Dank voor alles wat gij voor mij hebt betekend". Wat mij en zovelen heeft sterk gemaakt in beproeving, zal ook u sterken: onze vereniging in God, beste William, laat mijn beeld voortleven in je spreken en leven; wees de steun van uw moeder en familie.

Dierbare bloedverwanten, de liefde die ons hier verbond zal nog inniger zijn in eeuwigheid. Tot weerziens!

**De Families : VAN DAMME, THIENPONT**

**DANKEN U voor de blijken van  
medevoelen in het smartelijk ver-  
lies dat hun komt te treffen.**