

Bewaart in uw hart het aandenken van uw vader.



TER ZALIGER NAGEDACHTENIS

van Mijnheer

**CAMIEL VAN DAMME**

echtgenoot van Mevrouw Sidonie COOLENS.

Geboren te St. Maria-Oudenhove

de 2 September 1874 en er godvruchtig in de

Heer ontslapen de 20 Mei 1955.

Versterkt door de genademiddelen

Onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de Heilig Hartbond.

Alles is volbracht !...

Heer, Gij hebt de lijdenskelk tot het einde gedronken en hem vol liefde overhandigd aan uw dienaar en zijn familie. Zoals Gij zelf het ons leerde, zullen wij zeggen : «Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede».

Hij was een deugdzaam man, godvrezend en vijand van het kwaad, zachtmoedig en gedienschtig ; zijn goede inborst maakte hem veel vrienden, ook blijft zijn aandenken gezegend.

De godsvrucht tot Maria is een waarborg van zaligheid die God geeft aan hen die Hij tot de Hemel heeft voorbestemd.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, mijn langdurige ziekte heeft dikwijls uw geduld op de proef gesteld ; doch niets was U te veel om mij verzachting en opbeuring te schenken. Ik dank er U om uit ganser harte. Laten wij nu verder verenigd blijven in onderlinge liefde en gebed.

De 4 akten, (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



De families VAN DAMME, COOLENS,  
BOGAERT en DE RIDDER,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.

---

Uitg. Jos. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove