

"Goede en trouwe dienaress  
ga binnen in de vreugde van de Heer."



Dankbaar aandenken aan

JUFFROUW

**MARIE VAN DAMME**

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 14 januari 1910  
en overleden te Zottegem  
op 27 november 1993.



Namis op donderdag 16 december om  
18.45 uur.

De families VAN DAMME en COOLENS,  
danken U voor uw blijken van  
genegenheid.

Zij ligt nu stil en vredig  
na jaren rusteloos  
bewegen. Moe gestreden  
maar moedig blij gebleven  
hoe kwetsbaar ook en broos.

Haar glimlach is ons bij gebleven  
haar eenvoud en tevredenheid,  
geen grootse daden in haar leven  
maar als een kind van harte blij.

Een leven lang geduldig zijn  
ten dienste staan met hart en handen  
en rijpen als belegen wijn  
een lied met eenvoud als refrein  
en schuldeloos bij God belanden.

Zij was een schat, die oude vrouw,  
gerijpt door vele jaren leven  
en ontelbaar veel gebeden.  
Zo is er dank in onze rouw  
om 't schone voorbeeld van haar trouw.

Beste familieleden heb dank voor de vele  
zorgen, voor uw goedheid en ook voor de  
vele bezoekjes toen het niet zo best meer  
ging.

Eens zien wij elkander weer.