

Vrede en licht voor hen die leven in de Heer !



Gedenk in Uw gebeden de ziel van
MEVROUW

Marie-Hermenie Van Damme

echtgenote van de heer

Alfons Meuleneire

geboren te St.-Maria-Lierde op 14 november
1901 en godvruchtig overleden te Zottegem
(Dr Goffaertskliniek) op 26 mei 1973
gesterkt door de H. Sakramenten en de
pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Kristelijke Gepensio-
neerden en andere verschillende godvruchtige
genootschappen.

Weest op uw hoede, weest waakzaam, want
ge weet niet wanneer het ogenblik daar is.
Maar als de Heer van het leven onverwachts
komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En
wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen, weest
waakzaam. (Mc. 13,33,36-37)

Maar als ik de Heer en leraar u de voeten
heb gewassen, dan behoort ook gij elkander
de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld
gegeven opdat gij zoudt doen, zoals ik u heb
voorgeleefd. Wanneer gij dit beseft; zalig zijt
gij als gij er tevens naar handelt.

(Jo. 13,14-17)



De families : VAN DAMME,
MEULENEIRE,
VAN WYMEERSCH en
VAN CROMBRUGGE

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem