

Heer, geef hem de eeuwige rust!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

OSCAR VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw

MARIE-ELISA VAN DEN BRULLE

OUD-STRUDEUR van de Oorlog 1914-1918.

Vereerd met eervolle onderscheidingen,

Geboren te Roborst, de 7 november 1883 en god-
vruchtig overleden te Velzeke, de 2 januari 1959,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zo is het leven : God geeft het ons, en neemt het
terug wanneer het Hem belieft.

God alleen is de Heer over leven en dood ; de mens
zelf heeft niet de macht, noch het recht om er over te
beschikken.

In de bange dagen dat een meedogenloze ziekte de
krachten van zijn lichaam sloopte, bleef zijn geest even
helder en zijn wilskracht ongebroken ; hij troostte zijn
duurbaren door zijn opgeruimdheid en geduld, en hij
stichtte hen door het levendig geloof en de godsvrucht
waarmee hij zich voorbereidde om de HH. Sacramenten
te ontvangen.

Nu heeft de Heer hem geroepen bij het begin van
een nieuw jaar, en een grote leemte is er ontstaan in
zijn huis en in de harten van de velen die hem
beminden.

Dierbare kinderen en familie, die mij met zorgen en
genegenheid omgeven hebt, ik zal u eeuwig dankbaar
zijn, O. L. Heer zal u honderdvoudig alles vergelden
wat ge mij bewezen hebt. En vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.

(500 d. afl.)

R. I. P.

Dr. Melckebeke, Hoogstraat, 25, Zottegem.

Mijnheer en Mevrouw Marten VAN DE CASTEELE-VAN DAMME, kin-
deren en kleinkind ;

Mijnheer en Mevrouw Remi JANSSENS-VAN DAMME ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel WITTEBROOD-VAN DAMME ;

Mijnheer en Mevrouw Leon PETERS-VAN DAMME en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Albert VAN DAMME-DE SPIEGELEER en kinderen ;

De families VAN DAMME en VAN DEN BRULLE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.