

Gelooft zij Jezus-Christus! Amen (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL  
van MIJNHEER

## REMI VAN DAMME

echtgenoot van

Mevrouw Elisa COOLENS

geboren te Ste Maria-Oudenhove op 25 Februari  
1872 en aldaar godvruchtig overleden op 8 Janu-  
ari 1947, versterkt door de HH. Sacramenten der  
stervenden.

**Hij was erelid van de Bond van het H. Hart  
Lid van St Hubertus-gilde en andere godvruchtige  
genootschappen.**

Hij was een kristen met de daad, bezielde met  
levendig geloof. De deugd beoefende hij zonder  
menselijk opzicht, zodat hij stervend met de  
Apostel Paulus zeggen mocht: «Ik heb de goede  
strijd gestreden, mijn loopbaan is geëindigd, nu  
zal ik de kroon der zegepraal ontvangen, die  
voor mij is weggelegd.»

Wat zoete troost voor een goede vader, in zijn  
stervensuur omringd te zijn van vrouw, kinderen  
en kleinkinderen, die in eerbied, trouw en liefde  
hem allen tegelijk bewenen.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
voor u waren mijn liefde en mijn zorgen. Gij hebt  
mij met de tederste zorgen omringd. Blijft men-  
sen van plicht. Dat uwe liefde mij niet verlate!  
Helpt mij door uwe gebeden, ook gij, mijne be-  
mide broers, zusters en bloedverwanten. Ik  
zal u allen aan de Goddelijke Voorzienigheid  
aanbevelen. Tot weerziens in den Hemel.

«H. Hart van Jezus, ik betrouw op U» (300d. afl.)  
«Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.»

(300 d. afl.)

De families VAN DAMME en COOLENS,

danken Ued. voor uw gebeden en blijken van genegenheid.

J. Eeckhout St Maria Oudenhove