

« De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen;  
ons lied is kort en broos.  
En donker zingt mijn bloed,  
van heimwee zwaar doorwogen.  
Ik zeil langs regenbogen  
Gods stilte tegemoet ».

(F. Timmermans)

**Dankbare Herinnering aan  
Mijnheer**

**Valère VAN DAMME**

**Echtgenoot van Mevrouw Rachel Schutijzer**

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 2 oktober 1919  
Overleden te Zottegem op 13 mei 1988

Rachel Schutijzer,  
Jean en Rosine Plasschaert-Van Damme,  
Erik en Jeannine Van Der Hoeven-Van Damme,  
Luc Van Damme en Verloofde,  
Dominique en Frederik Plasschaert,  
Vanja Van Der Hoeven,  
De families

Van Damme, Schutijzer, Coolens, Keppens,

**danken U voor uw gebeden en bliken  
van deelneming in hun rouw.**

Gij laat ons nu met lege handen, Heer,  
want vaders handen en zijn goede hart  
hebben ons gedragen door wei en wee.  
Wij vragen  
door droefheid geslagen :  
waarom neemt Gij nu van ons weg  
dat warme hart,  
dat rustige woord met goede raad  
die stille geborgenheid  
die wij mochten ervaren  
doorheen de jaren,  
doorheen zijn ziekte en pijn.  
Waarom ?

En toch zeggen wij : dank U, Heer,  
voor wat hij was en is,  
voor het geduldig aanvaarden  
voor de stille kracht  
in woord en daad,  
voor het begrijpen,  
voor zijn nabijheid  
bij moeder,  
bij kinderen en kleinkinderen.  
Wij zeggen dank  
en gaan nu verder  
zoals vader het meende,  
zoals Gij, Heer,  
het van ons verwacht.

De Belaard