

De liefde is niet op eigen voordeel uit.
Zij gelooft alles. Zij hoopt alles.
Alles doorstaat zij.
De liefde vergaet nooit.

1 Kor, 13



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Alois, Jozef VAN DIJCKE

echtgenoot van wijlen mevrouw

MARIA VAN DE MAELE

Hij werd geboren te St-Maria-Oudenhove op
29 mei 1899 en is godvruchtig overleden te
Zottegem op 27 oktober 1983, gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Kristelijke Gepensioneerdenvond

Wij zouden kunnen zeggen : deze man en deze
vrouw hadden elkaar zo lief, dat de Heer ze niet
lang van elkaar heeft willen laten gescheiden
blijven. Als kristenen geloven wij inderdaad dat
Jozef nu terug bij zijn geliefde echtgenote is
onder de eeuwige hoede van de Vader.

Zij kenden samen een gelukkige oude dag in
de geborgenheid van het rusthuis waar zij ge-
waarderd werden, en een familiale opvang
hadden gevonden.

Jozef was gelukkig terug - een stukje, zoals
in zijn vroegere parochie, actief te kunnen zijn
bij de gepensioneerden; zoals vroeger tegenover
iedereen vriendelijk en gedienschtig te kunnen zijn,
zijn vrouw te kunnen bijstaan met hart en ziel.
Haar verlies kon hij niet verwerken, daarvoor

waren ze te lang ten diepste innig verbonden
geweest.

Wie Jozef gekend heeft zal hem niet vergeten.
Een sterke man, maar steeds met de glimlach en
zo vriendelijke blik en minzaam woord dat zijn
persoonlijkheid uw moest aantrekken. Ook al
was er in zijn blik een beetje weemoed naar de
vervlogen tijd, dat hij zich gans kon geven aan
zijn werk, aan zijn gezin, aan de dienst van de
gemeenschap. Aldus heeft hij veel genegenheid
mogen ondervinden in zijn leven, van echtge-
note en familie en van zoveel vrienden. Deze
genegenheid zal hij nu duizendvoudig mogen er-
varen in het nieuw huis dat de Heer voor hem
voorbereid heeft, dat niet meer afgebroken wordt
en waar geen tranen of pijn meer zullen zijn.

Dierbare broer, schoonzusters, neven en nich-
ten, gij zijt op korte tijd wel zwaar beproefd ge-
worden. Verwerkt dit als echt gelovige mensen.
Dank voor zoveel dingen die niet uit te spreken
zijn. Beste vrienden het was goed bij elkaar te
zijn, van u opvangst en geborgenheid te ont-
vangen, in een gastvrij huis dan bijzonder waar
een oudere mens nog van tel is.

God ziet alles, God weet alles, God voorziet
in alles, gij weet dat dit mijn geloof was. Weze
dat geloof ook verder de richtsnoer van uw
leven.

De families : VAN DIJCKE, VAN DE MAELE,
DE POORTER en VAN DER STICHELEN
zijn U zeer erkentelijk voor uw
kristelijke deelneming en DANKEN U.