



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Marie Renilde VAN DIJCKE

echtgenoot van Mijnheer

Remi DE REGHEL

geboren te Sint Maria-Oudenhove, den 21 Novemb.  
1896 en er schielijk overleden op 25 Novemb. 1946



Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft. Zij was godvruchtig en deugdzzaam, bezielde met een levendig geloof, voorbeeldig van gedrag, minzaam van omgang en waardig in het geheugen der goeden te leven. Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Dagen van kwellingen hebben haar overvallen maar zij heeft hare smarten verduuldig verdragen, zich geheel en gansch onderwerpende aan den H. Wil des Heeren. Zij vondt haren steun in de woorden van den Apostel : " De Heer kastijdt degene die Hij bemint.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar in mijne ziel heb ik ze met vreugde verdragen uit liefde tot U.

Bemindde echtgenoot en kinderen, ik dank U voor al de goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt; eert uwen vader al de dagen van uw leven; leeft in vrede onder elkander en de Heer zal met u zijn; vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.a.)

R. I. P.



Voor uwe gebeden en uw hartelijke blijken van deelneming bij het overlijden van de dierbare overledene, betuigen wij U onzen innigen dank.

De familiën VAN DIJCKE  
en DE REGHEL