

... 't Is goed in eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan,
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hart heb zeer gedaan. ,,

Alice Nahon.



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

GERMAINE VAN DOORSELAERE

echtgenote van de Heer

LOUIS VAN RYCKEGEM

geboren te Zottegem op 10 oktober 1899 en er
godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts
op 9 november 1984, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten der zieken.

Een moeder vraagt nooit, zij geeft enkel, haar
leven lang. In haar eenvoud was zij de grote wijs-
heid en in haar liefde onze grote kracht.

De pijnlijke leegte die nu in ons leven is geko-
men, wordt zoet bij de herinnering aan haar. De
grote liefde van moeder sterft nooit. Die bijzon-
dere bezorgdheid voor haar kinderen en kleinkin-
deren kan niet verloren zijn. Moeder toont wat
eigenlijk Gods liefde is.

Het was ook voor haar een ware troost zich om-
ringd te weten door de wederliefde van haar kin-
deren, die haar met de mildste zorgen hebben
bijgestaan.

En dit is onze zekerheid in het geloof, dat zij nu
van God de voltooiing mag ervaren van haar zor-
gen, beminnen en bidden.

Zij moge geborgen zijn in Gods eeuwige liefde.

Louis Van Ryckegem,
Romain en Augusta Beeckman-Van Ryckegem,
kinderen en kleinkinderen,
De families Van Doorselaere, Van Ryckegem,
Beeckman en De Cooman,
danken voor uw deelneming en gebed.