

Het leven is gegeven om God te zoeken,
de dood om Hem te vinden, de eeuwigheid
om Hem te bezitten.

†

Tot zalig aandenken aan

Mejuffrouw

Julia VAN DRIESSCHE

geboren te Nederzwalp op 22 juni 1903
en onverwachts in de Heer ontslapen te
Oudenaarde - Mater op 18 juli 1979, voor-
zien van de H. Zalving in nood.

De dierbare is zo ineens uit ons midden
weggenomen, dat wij de werkelijkheid van
haar heengaan maar moeilijk kunnen aan-
nemen. Wij willen niettemin de Heer
danken voor de goedheid en de eenvoud
die van haar leven uitgingen. Het ge-
tuigenis van een deugdzaam leven heeft
de meeste waarde in het uur van de dood,
want wanneer de mens hier alles moet
achterlaten, getuigen voor God nog alleen
de verdiensten van zijn goede daden. Haar
vertrouwen in de Heer maakte voor haar
de beproevingen en de lasten lichter om
dragen. Zo werd voor haar de dood niet

het abrupte einde, maar de overgang tot
nieuw leven bij God, Wiens Wil zij steeds
zocht te volbrengen.

Dierbare broeder en zuster, schoonzus-
ter, nichten en neven, uw genegenheid
hield de eenzaamheid uit mijn leven. Ik
dank u voor alles wat u voor mij betekend
hebt. God moge u lonen voor uw begrip
en bekommernis.

Dierbare geburen en kennissen, en gij
allen die mij genegen waart, wees mijn
ziel indachtig bij de Heer.

Julien VAN DRIESSCHE - PUTMAN,
kinderen en kleinkind,

Gaston GHIJS-VAN DRIESSCHE en dochter
Marnix LAMIROY-VAN DE POPULIERE en
kinderen,

De families

VAN DRIESSCHE en MOERMAN,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis op zaterdag 4 augustus te 8 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde.