

Daar moet toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn
waar 't altijd lente is en morgen
en wij, aan Gods hart geborgen,
ontwaken uit verdriet en pijn.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Florent Van Droogenbroeck

weduwnaar van Mevrouw

Emilie VERSTOCKT

Geboren te Sint-Antelinks, op 29 mei 1899,
en godvruchtig overleden op 7 mei 1983 in
het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten van onze
Moeder de Heilige Kerk.

De dood van onze geliefden doet ons steeds
nadenken over de zin en de betekenis van
ons leven: we leren dat we moeten leven
zoals we wensen bevonden te worden op het
uur van ons heengaan naar de eeuwigheid.

Florent is altijd een goed, een werkzaam en
rechtvaardig man geweest. In stille eenvoud
maar met een oprecht gemoed heeft hij de
Heer gediend en zich ten volle ingezet voor
vrouw en kinderen.

God verleende hem een schone oude dag,
een geschenk dat hij ten volle waardeerde.

Hij was ook een dankbaar mens die de ge-
negenheid en het samenzijn met anderen
waardeerde.

Wij danken U, Heer voor onze goede vader
die nu uit ons midden is weggevallen.

Wij bidden U, dat al wat hij gedaan en ver-
wezenlijkt heeft, aan ons ten goede mag
komen.

Dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken.

Wij die geloven dat onze dierbare overledenen
blijven voortleven bij de Heer, moge hij ook
voortleven in onze gedachten, ons hart en
onze liefde.

Heer Jezus, onze Verrijzenis en ons leven,
geef hem uw eeuwig leven.



Willy en Marcella
RITSERVELDT - VAN DROOGENBROECK,
Robert en Julia
VAN DROOGENBROECK - MATTHYS,
De kleinkinderen en de achterkleinkinderen,
De families VAN DROOGENBROECK,
VERSTOCKT, PENNEWAERT en MEERMAN
danken oprecht voor de blijken van
deelneming bij hun rouw.

Uitg. Mevr. J. Matthijs - Begr. L. Haustraete -
Ritserveldt.