

Een zachte mens en steeds tevreden
met iedere dag die God hem gaf.
We zullen nooit de rust vergeten,
de zachte moed van een verleden
dat in zijn woord en ogen lag.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jerome VAN DURME

echtgenoot van Mevrouw
Martha FLAMAND

geboren te Dikkele op 24 maart 1906 en godvruchtig over-
leden in het O.L.Vrouwziekenhuis te Oudenaarde op 1
maart 1991, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Schatbewaarder P.V.V. afdeling Mater.
Lid van de v.z.w. Cercle Liberal Oudenaarde.

De dood scheurt ongenadig alles wat zo echt, zo één, zo
goed was; banden die eenenzestig jaar geleden, gebonden
in liefde en door God zelf gezegend en geheiligd... en
kinderen die wenen, omdat hij, die zijn naar God vader
noemen, niet meer is.

Hij was alles voor de zijnen. Een echtgenoot, die aan het
woord, dat hij eens gaf voor God, trouw was, in goede en
kwade dagen. In armoede en rijkdom, in ziekte en gezond-
heid. Een toegewijde en bezorgde vader, wiens droom het
was, zijn kinderen in eer en deugd door het leven te zien
gaan. Een groot verdriet op zijn levensweg was het vroeg-

tijdig sterven na een pijnlijke ziekte, van zijn oudste dochter
Denise, elf jaar geleden.

In zijn omgang met de mensen en vooral met de kinderen
en kleinkinderen was hij minzaam, eenvoudig en gedien-
stig. Zijn lijdensweg in het hospitaal en tussendoor in het H.
Hart-verzorgingstehuis was lang, maar hij was steeds
moedig en geduldig. Maar al het goede dat de mens doet, is
ook getekend met de menselijke onvolmaaktheid en klein-
heid. Maar wat wij in onze schamelheid verrichten, voor de
eer van God en het welzijn van de mensen wordt gewaar-
deerd door God die kijkt in het hart van de mensen. Het
verdwijnt niet in de stilte en de duisternis van de dood. Het
wordt nu heerlijker en schoner in de luister van Gods licht.
Gelukkig de mens die de Heer bij zijn komst wakend zal
vinden.

God, in dit leven hebt Gij over ons gewaakt en voor ons
gezorgd. Wij danken U voor de gelukkige dagen, maar ook
voor wat pijn deed. Door het "wee" dat Gij toelaat, schudt
Gij ons wakker en doet Gij ons kijken naar de te volgen weg.
God, geef hem nu de eeuwige rust.

Martha FLAMAND, *zijn echtgenote;*
Georges en Jeanine DE MEULEMEESTER-
(VAN DURME)-DEBEURME,
Roger en Alix DE MEULEMEESTER-VAN DURME,
zijn kinderen;

De families VAN DURME-FLAMAND en
CEUTERICK-PEDE

danken voor uw gebed en blijken van deelneming.

De namis wordt opgedragen op zaterdag 23 maart 1991 om
9 uur.

Begravenissen DEPAUW-MOREELS, Zwalm-Beerlegem - Druk VANHERZELE, Oudenaarde