

Leeft als mensen, die waakzaam wachten op de komst van de Heer.



Gedenk in uw gebed

DE HEER

Jules VAN DURME

weduwnaar van

Mevrouw Françoise De Graeve

geboren te Velzeke de 2 september 1908, en schiekelijk overleden te Zottegem de 13 augustus 1971. gezalfd met de H. Olie.

Nog geen jaar geleden ontviel ons moeder, nu komt vader ons plots en onverwacht te overlijden. Nederig buigen wij het hoofd voor onze Schepper, Gever van leven en dood.

Wij bidden dan ook de Heer dat Hij de dierbare overledene die Hij zo plotseling tot de eeuwigheid bij zich riep, hem de beloning te geven die toekomt aan hen die in hun aards bestaan trouw zijn gebleven in het geloof, in hun gezin in liefde hebben geleefd en voor hen een voorbeeld en een sterkte waren, omdat plicht en werkzaamheid, tevredenheid en gelijkgeaardheid, de normale vruchten waren van zijn christelijk bestaan.

O God, wij treuren om het heengaan van hem die ons zo dierbaar was. Geef ons de kracht om ons leed naar zijn voorbeeld in onderwerping aan Uw Heilige Wil te dragen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn levenstaak is hier beëindigd alhoewel ik vurig gehoopt had nog lang bij U allen te mogen blijven. Ik dank U voor uw grote genegenheid waarmee ge me hebt willen troosten vooral sinds het afsterven van moeder. Blijft mij bidbend gedenken. Tot weerziens bij de Heer in de hemel.

Beste vrienden en familieleden, dank voor uw vriendschap.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw Guido VAN DURME-DE PROOST en kinderen Geert en Lieve,

De Heer en Mevrouw Albert RIBBENS-VAN DURME,

De Heer en Mevrouw Raoul DE MULDER-VAN DURME en kind Guy

De families VAN DURME,
DE GRAEVE,
ROUCKHOUT,
CLAUW

zijn zeer erkentelijk
voor uw bliken van
kristelijke deelneming
en danken U.

Druk L. Jooris-Brewaays - Zottegem