



Dierbare herinnering aan
de heer
Stefaan Van Elsué
echtgenoot van
mevrouw Chantal De Herder.

Geboren in Geraardsbergen
op 29 juni 1964 en er plotseling
overleden op 15 april 2002.

~~~~~

De families  
Van Elsué, De Herder en Broodcoorens,  
danken U voor uw aanwezigheid  
en blijken van deelneming  
in hun rouw.

---

Moerbeke, 22 april 2002.

Wat ging er in je om ?  
Waarom mocht niemand delen in je  
angst en verdriet ? Was je te fier of  
wilde je ons sparen ?  
Niets deed ons vermoeden dat je het  
leven niet meer aankon. Desondanks  
de grote lasten die je moest dragen  
bleef je steeds goedlachs en speels.  
We zullen je blijven herinneren als een  
eerlijke, spontane kerel, nooit om een  
grapje verlegen. Zonder grootspraak  
hielp je iedereen zoals je kon.  
Je laat een onbeschrijflijke leegte na  
die wij nooit zullen begrijpen en  
niemand ooit kan vervangen.  
Dank je wel papa, zoon, broer, vriend,  
afscheid nemen is het moeilijkste in  
het leven.  
We zullen je heel hard missen en jouw  
beslissing proberen te aanvaarden.

---

Begr. V.d.Driessche-Premereur - Druk Langendries C.