

Dankbare herinnering aan
mevrouw
Suzanne Van Elsuë

echtgenote van de heer
Georges Vekeman

Geboren te Velzeke op 28 januari 1931 en
er onverwachts thuis overleden op
28 augustus 2002, gesterkt door de
gebeden van de H.Kerk.

De familie dankt u voor uw gebed en de
blijken van medeleven.

Namis op zaterdag 12 oktober 2002 om
19 uur in de parochiekerk te Velzeke.

Mama,
Jouw eens zo ijverige handen liggen stil in je schoot.
Jouw ogen voor altijd gesloten.
Jouw glimlach vervaagt op je lippen.
Het vuur in jouw hart voor altijd gedoofd

Jouw jeugd was hard.
Als kind heb je dapper het juk der zware arbeid
gedragen. Het geluk voor jou kwam pas samen
met PAPA. Jullie liefde voor elkaar was immers
groot. Zoals jullie elkaar hadden beloofd; in
goede en kwade dagen, voor eeuwig en altijd.
En deze liefde werd zichtbaar bezegeld met de
komst van je kinderen. Met een zorgzame moeder-
hand schonk je ons een warme thuis. Maar je
kleinkinderen maakten je dubbel zo gelukkig. Ze
waren één voor één jouw oogappel. En de vele
geheime gesprekjes die jullie voerden lieten we
oogluikend toe; want de band die jullie daarmee
smeedden was er één van roestvrij staal.

We zullen je missen in veel kleine dingen;
want in alles thuis zit een deel van jou.
Maar wat we vooral zullen missen
is onze steun en toeverlaat,
jouw oneindige liefde voor ons allemaal.