



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Anaïs Van Gansbeke

echtgenote van de Heer

Alfons Van Der Heyden

geboren te Grotenberge op 28 december 1909
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Dr. Goffaertsziekenhuis te Zottegem
op 28 januari 1983,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Niets is zekerder dan de dood,
niets zo onzeker als het uur waarop hij komt.
Gelukkig en wijs is de mens die zijn best doet
om zo te leven dat de Heer hem steeds gereed vindt.

Moeder ging heen.

Hoewel we met bezorgdheid zagen
hoe broos haar gezondheid was,
toch waren we pijnlijk verrast
door haar spoedig heengaan.

Hoe waar zijn de woorden van Christus:

"Wees altijd bereid, want de dood komt op het uur
waarop gij het niet verwacht",

Voor haar kinderen was er niets te veel,
haar milde moederhand was altijd tot schenken bereid.
De beproevingen zijn haar niet gespaard gebleven,
vooral het te vroeg afsterven van haar dochter
heeft bij haar een pijnlijke leemte nagelaten.

Beste kinderen en kleinkinderen,
ik leef verder voor u in het hiernamaals.

Mijn beste echtgenoot, dank voor uw liefde en zorgen.

Beste bloedverwanten en vrienden,
gedenk mij in uw gebeden.

Moge de God van goedheid en liefde zich buigen
over de dierbare overledene en haar opnemen
in Zijn Rijk van vrede.

Heer Alfons Van Der Heyden,

kinderen en kleinkinderen,

De families Van Gansbeke,

Van Der Heyden, Tavernier

en Vekeman

danken U hartelijk voor uw gebed

en blijken van deelneming.

Otte