



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

AUGUST - JOZEF VAN GANSBEKE

weduwnaar van mevrouw
Anna-Maria EVERAERT

geboren te Zottegem de 18 juli 1886, en er
zachtjes overleden (Kliniek Dr. Goffaerts)
de 6 juni 1971, gesterkt door de sakramenten
der zieken en de pauselijke zegen.

Gepensioneerde van de N.M.B.S.

Vader is niet meer ! Droefheid vervult ons
hart, maar ook dankbaarheid. Dankbaarheid
jegens God, die ons zulk een vader schonk ;
dankbaarheid jegens vader voor al wat hij voor
ons deed, voor alles wat hij voor ons betekende.

Hij was voor ons een voorbeeld van diep
eenvoudig geloof. Zoals hij het deed vanaf zijn
kinde-jaren, zo bleef hij zijn gebed trouw. Zijn
rozenkrans was zijn grootste troost, zo zegde hij
nog daags voor zijn dood.

Hij was een voorbeeld van noeste werkzaam-
heid om te voorzien in de opvoeding van zijn
kinderen. Zijn kinderen en zijn kleinkinderen
waren zijn trots en hij was blij ze regelmatig
om zich heen te zien.

Hij was een voorbeeld van liefde en trouw
jegens moeder. Hij vond het ook natuurlijk haar
tijdens haar ziekte tot de laatste dag bij te
staan, dag en nacht.

Hij was een voorbeeld van geduld tijdens
zijn jarenlange ziekte. Alhoewel sedert maanden
aan zijn ziekbed gekluisterd kon hij toch nog
met een lach en een kwinkslag zijn leed ver-
duiken, om zijn geliefden geen pijn te doen.

Dank, Heer, voor de gave van Vader. Neem
hem nu op in de eeuwige vreugde van het Va-
derhuis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb
van u allen zoveel gehouden. Ik heb het niet
veel met woorden uitgedrukt, maar ik voelde
me zo gelukkig in uw midden ! Blijft verenigd
in liefde voor mekaar ! Van uit de hemel blijf
ik met moeder op u neerzien, dank voor uw
trouwwe genegenheid vooral tijdens mijn laatste
ziekte.

God zegene U allen en beware U !



De heer en mevrouw Albert Van Gansbeke-Van
Wijnendaele en kinderen,

De heer en mevrouw Omer Van Gansbeke-
Broekaert en kinderen,

De heer en mevrouw Albert Vandermeulen-Van
Gansbeke en kinderen,

De heer en mevrouw Jacques Huygebaert-Van
Gansbeke,

De heer en mevrouw Lambert Van Gansbeke-
Van Petegem en kinderen,

De heer en mevrouw Guibert Van Gansbeke-
Claeys en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen

De families Van Gansbeke, Everaert, Triaen en
Deridder,

danken U oprecht om Uw gebeden en deel-
neming in hun droefheid.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem