



Aandenken aan
de heer

Robert VAN GANSBEKE

echtgenoot van mevrouw
Blanche DE MEYER

geboren te Kruishoutem op 28 december 1926
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 4 september 2001.

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Oorlogsvrijwilliger.

*De namis zal opgedragen worden
op zaterdag 6 oktober 2001 om 18 uur.*

De families
VAN GANSBEKE - MICHELS,
DE MEYER - DEPUERS
danken u voor uw medeleven
in de rouw die ons treft

Liefste vake,
Vandaag nemen we geen afscheid, want je leeft verder in ons, biologisch, emotioneel en in gedachten, maar ook in de interesses die we deelden ... voetbal, kunst, liefde voor de natuur, de dieren - in het bijzonder honden -, lezen enz. Ook je kleinzoons vertonen reeds een aantal van deze interesses. We weten dat je trots op hen was. De waarden die je aanhield, hebben we van jou en moeke overgenomen en dragen we hoog in ons vaandel.

Je was altijd een rustig en integer man. Klagen was je vreemd.

Het is niet mogelijk neer te schrijven wat we voelen. We zullen dit ieder op onze manier proberen te verwerken.

Zelfs toen we jou dinsdagavond in het ziekenhuis en woensdag in Zwalm bezochten, zag je er gelukkig uit. Dit is een troost voor ons allemaal. We zullen zorg dragen van moeke, zoals jij altijd hebt gedaan.

Tot slot nog een dankwoordje voor onze huisdokter en de geneesheer-specialist die jou steeds de beste geneeskundige zorgen hebben verleend. Helaas bestaan er nog steeds medische raadsels waarvoor geen oplossing is. Misschien leert men in de toekomst zodat deze kennis anderen wel kan helpen. Meer woorden zijn er vandaag niet nodig ...

8 september 2001
Moeke, Lei, Piet, Kobe.

Begraaf. Funer. Druk. De Pauw & Zn. n.v.
Zwalm - Beerlegem Tel. 055.49.90.12

