

Magnificat...,
nu looft en prijst mijn ziel de Heer.

†

Dit weze een vrome herinnering aan een uitnodiging tot gebed voor

ZUSTER MAURICE

(Julia Van Glabeke)

Zij werd geboren te Maarke op 9 december 1905 en geprotest als zuster van Maria te Brakel-Nederbrakel op 11 juli 1927.

Zij is ons voorgegaan naar het eeuwig Vaderhuis, overleden te Waregem op 16 september 1990, begeleid door het gebed van de Kerk.

Sinds Jezus is afgedaald in lijden en dood tot op de bodem van het menselijk leed maar uit de dood is opgewekt geworden, is Hij in onze onmacht een kracht geworden, ligt in ons de kiem van onvergankelijkheid en van zaligheid en worden wij geroepen om eeuwig te leven.

Goede zuster Maurice, wanneer jij, meer dan 60 jaren geleden, als jonge kloosterlinge, je geloften hebt uitgesproken, heb je het ongetwijfeld gedaan met geloof en veel jeugdig enthousiasme, met de gave van jezelf en in de geest van Maria. Zoals Maria bij de Boodschap van de engel haar ja-woord had uitgesproken. Zo wist ook jij niet waarheen dat ja-woord je zou voeren en wellicht heb je, misschien woordeloos, gebeden met Ch. de Foucauld "Heer doe met mij wat Gij goedvindt". En alhoewel jij, zo te zien, in je ziekte al een hele tijd van ons had afscheid genomen, weten wij toch dat in een leven dat totaal aan God is gegeven, niets verloren kan gaan, en daarom geloven wij vast dat ook deze laatste jaren van

jou vruchtbaar zijn geweest en een plaats hebben gekregen, schakel in het heilsplan van God. Heer Drieëne God van liefde, met zovelen samen danken wij U om zuster Maurice: wij al haar medezusters zusters van Maria, maar voornamelijk al degenen die met zuster Maurice zaliger, in eenheid, in liefde, in trouw en in dienstbaarheid het religieuze leven hebben mogen delen, wij haar familieleden om zovele attenties en genegenheid en heel bijzonder ook wij haar talrijke oud-leerlingen, wij bewaren van zuster Maurice de beste maar voornamelijk zeer dankbare herinneringen. Zuster Maurice, nu voor jou alle pijnen en lijden voorbij zijn, nu je geroepen wordt om God te zien van aanschijn tot aanschijn, moge de Heer die alles nieuw maakt, in de glans van zijn licht, je ook je frisse, heldere en schrandere geest terugschikken. Mogen wij dan, intenser nog dan tevoren, maar vooral biddend, met elkaar verbonden blijven en wees jij voor ons bij de Heer een goede voorspreekster.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Om je gebed,
om je bliken van christelijk medeleven,
danken wij je van harte.

E. H. A. Schatteman, Algemeen Directeur,
de Algemene Verantwoordelijke
en de Zusters van Maria,
de familie Van Glabeke-D'Hondt.

Druk. Lippens, Machelen - Tel. 091 / 86.29.31
Begrav. D. Van De Vijver Zulte - Tel. 88.86.63