



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert VAN GYSEGHEM

echtgenoot van Mevrouw

Rachel MAGERMAN

geboren te Zottegem, de 21 maart 1883 en aldaar godvruchtig overleden, de 5 maart 1957, gesterkt door de Heilige Sakramenten der Stervenden.

Bij de inzet van de Vasten houdt de kerk haar kinderen voor ogen de kortstondigheid van ons bestaan : « Gedenk, mens, dat gij uit stof en as genomen zijt, en dat gij tot stof en as zult wederkeren. »

Hoe dikwijls verrast ons de dood niet in het leven van vrienden en bekenden? Wij zijn ons van hun ziekte bijna nog niet bewust en zie daar verrast ons reeds de mare van hun overlijden! Heel juist vat « de Navolging van Kristus » dit feit met goede raad samen waar wij lezen : « Als de morgen aanbreekt, denk dat gij tot de avond niet zult leven, en als het avond wordt, vertrouw het niet u de dag van morgen te beloven. Wees dus altijd bereid, en leef zo dat de dood u nooit onbereid vinde! » Nav. I 23

De zoetste troost die men in het graf meeneemt is de overtuiging dat men altijd een onderdanig kind, een goed echtgenoot en een standvastig vriend is geweest : dat men altijd voor God heeft geleefd in het beoefenen der kristelijke deugden. H. Fr. v. S.

Indien wij met Jezus geleden hebben, zullen wij met Hem tot de glorie komen : want God probeert ons in dit leven, om ons te sparen in het ander.

Duurbare Echtgenote, liefste Kinderen, hebt dank om uw toewijding en zorgen. Zonder veel hartelijke woorden heeft de Heer mij opgeroepen, weet dat mijn oog U volgde in genegenheid en dankbaarheid. Moge God U zegenen voor alles wat gij mij deed en in afwachting dat wij elkaar in het ander leven terugvinden, steunt mijn ziel door uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Mevrouw Albert VAN GYSEGHEM-MAGERMAN,

Mijnheer Albert VAN GYSEGHEM,

Mijnheer en Mevrouw Albert BRACKEVA-VAN GYSEGHEM,

De familiën VAN GYSEGHEM, MAGERMAN, RESPELIERS en
FOBERT,

gevoelig aan Uw blijf van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden UEd.
hun innigen dank.