

Lieve Thérèse,

*Hoe moeilijk kunnen we aanvaarden
dat je niet meer onder ons bent.*

*Want je had nog zoveel plannen,
je leefde nog met velen mee.*

We missen je hard:

je hartelijkheid en gulheid,

de levensvreugde die je ons leerde,

je medeleven en groot begrip,

de mensenkennis en het relativeringsvermogen

*waardoor je iedereen naar echte waarde
wist te schatten.*

Je leefde ons voor

*niet bij de tegenslag te blijven stilstaan,
maar dankbaar te zijn om het mooie.*

Daarom, Thérèse,

door ons verdriet heen,

groeit het gevoel van dankbaarheid

om wie je bent,

om wat je voor zo velen betekent,

om je warme vriendschap.

Nu weten we dat het leven

van zo iemand als jij, Thérèse,

niet verloren gaat,

maar haar vervulling vindt

in Gods Liefde,

die Liefde die je

tijdens dit leven

meermaals deed oplichten

voor je vrienden.



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Marie Thérèse Van Gysegem

Vroegere uitbaatster van Hotel-Restaurant

“In den Groenen Hond”

Geboren te Zottegem

op 27 juli 1924 en er overleden in het

A.Z. St.-Elisabeth op 30 augustus 1996.