



Aandenken aan

de heer

**François VAN HAMME**

echtgenoot van mevrouw

Marie-Thérèse SACHEM

geboren te Gent op 4 januari 1954

en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth

te Zottegem op 28 december 1995.

---

*Namis op zaterdag 27 januari 1996 om 17.30 uur.*

---

De familie dankt U voor uw bliken  
van deelneming in rouw en gebed.

---

BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZOON  
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is  
dichtdoen  
en verpakken  
in goede gedachten der herinnering.  
is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan  
op de pieken  
van pijn en vreugde

Afscheid nemen  
is moeizaam de draden losmaken,  
en uit het spinrag  
der belevenissen loskomen  
en achterlaten  
en niet kunnen vergeten ...

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waardevol is  
om niet te vergeten ...

Afscheid nemen  
is het moeilijkste in het leven  
men leert het nooit ...  
maar gelovige mensen  
nemen nooit afscheid  
van het Leven.