

†  
**BID VOOR DE ZIEL**

van

## **Mevrouw Maria VAN HECKE**

echtgenote van

**de Heer Lambert LANNAU**

*geboren te Mater de 29 maart 1923 en godvruchtig overleden te Oudenaarde - Volkegem de 27 december 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.*

Tijdens het Octaaf van Kerstmis, terwijl ieder zich voorbereide om het Nieuwe jaar in te gaan, is Maria van ons heengegaan. Ze werd ons schier ontstolen! Zonder iets te zeggen, zonder van haar man en zoon afscheid te kunnen nemen, zonder vaarwel, zomaar, plots, ineens! Hoe waar is toch het woord van de Heer: „Weest waakzaam, want de dood, hij komt als een dief in de nacht en ge kent dag noch uur!”

Toch danken wij de Heer om al het bescheiden goed dat Hij ons door deze echtgenote en moeder geschonken heeft. Sereen is ze heengegaan, zoals ze geleefd heeft: haar sterven was de opgang van haar leven. In ons hart zullen we steeds de heugenis blijven dragen van haar goedheid, eenvoud, nederigheid en vooral van haar opoffering. Haar leven blijft voor ons een boek vol wijsheid. Ze aanvaardde de beproevingen met de grootste moed, geduld en gelatenheid.

**Dierbare echtgenoot**, tevroeg ben ik van U heengegaan. We hadden nog gehoopt op zovele gelukkige jaren. Helaas, de mens wikt, maar God beschikt! Vanuit de hemel zal ik U blijven beminnen en beschermen.

**Dierbare zoon Luc**, gij alleen weet, hoe ik U heb liefgehad. Voortaan zult ge moeder moeten missen. Draag nu samen met Vader het kruis van mijn vroegtijdig heengaan, dat daardoor van zelf de helft lichter wordt: en weest steeds zijn steun en sterkte.

**Dierbare familieleden, vrienden en kennissen**, dank voor uw genegenheid, die ik zo vaak van U mocht ondervinden. Eens zien wij elkaar terug, in liefde, eendracht, vrede, om voor altijd samen gelukkig te zijn, bij God, onze Goede Vader.

*H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.*

---

De Heer Lambert LANNAU, *haar echtgenoot;*

De Heer Luc LANNAU, *haar zoon;*

Mevrouw Frédor LANNAU-GEURTS,  
*haar schoonmoeder;*

De families VAN HECKE, LANNAU,  
SCHIETECATTE en GEURTS.

**Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft