



Priez pour le repos de l'âme

de Dame

MARIE-ZULMA VAN HERPEN

weduwe de Monsieur

Victor, François DE ROISSART

née à Nukerke, le 13 septembre 1883 et décédée à Renaix
le 18 août 1971, munie des sacrements des malades.

La vieillesse est une couronne d'honneur, quand la vie s'est écoulée dans la justice. Le départ d'une bonne mère, quoique agée, est toujours pénible et laisse un vide dans la maison.

Elle s'est endormie avec calme, ce qui est pour les mourants la plus précieuse des grâces, et pour les vivants la plus douce des consolations

Adieu mes chers enfants et petits-enfants. Je ne sais comment vous remercier pour votre affection et les soins si dévoués dont vous, mes chères filles, m'avez entourées jour et nuit. La séparation vient toujours trop tôt, mais nous restons unis par la prière.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.

Monsieur et Madame Léon DE ROISSART-PLATTEAU,
Monsieur et Madame Roger VANDERKERKEN-DE ROISSART,

Monsieur et Maname Oger DELVINQUIERE-DE ROISSART,

Mademoiselle Madeleine DE ROISSART,

Monsieur et Madame Edmond DE ROISSART-DUVILLERS,

Mademoiselle Julienne DE ROISSART,

remercient.

.....
Funérailles : R. Devos, Renaix.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

MARIE-ZULMA VAN HERPEN

weduwe van Mijnheer

Victor, François DE ROISSART

geboren te Nukerke, de 13 september 1883 en overleden
te Ronse, de 18 augustus 1971, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

Wanneer men eerbaar geleefd heeft, is de ouderdom een gloriekroon. Daarom is de dood van een goede, bejaarde moeder altijd een pijnlijk iets dat een grote leegte achterlaat.

Rustig en kalm is Zulma de dood tegemoet gegaan. Dat was voor haar een grote genade en voor hen die overbleven de schoonste troost.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik kan U niet genoeg bedanken voor uw genegenheid en bijzonder U, mijn dierbare dochters voor de toegewijde zorgen die ge mij zonder ophouden dag en nacht gegeven hebt. Deze scheiding komt nog te vroeg, maar waarvel tot in de hemel. We blijven door het gebed verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mijnheer en Mevrouw Roger ANSELIN-DE ROISSART
en kind,

Mijnheer en Mevrouw Gilles VANDERKERKEN-VAN-
COPPENOLLE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Oger DELVINQUIERE-BOUDAIL-
LIEZ en kind,

Mijnheer en Mevrouw Willy DEMETS-DE ROISSART
en kinderen,

De families VAN HERPEN, THIEZE, DE ROISSART en
VANDERECKEN,

bedanken.

.....
Druk. Mastin, Ronse.