

Zalig die in de Heer sterven.
want hun werken volgen hen



Gedenk in uw gebed en offer

MEVROUW

BERTHA VAN HERZEELE

weduwe van de Heer

OSCAR MEULEMAN

geboren te Zottegem de 18 october 1891 en
er godvruchtig overleden de 6 maart 1970
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Moeder is heengegaan na een lange lijdensweg, ont-
nomen aan de zorg van goedhartige en liefhebbende
kinderen, die alles deden wat rechtgeaarde kinderen
voor hun ouders moeten doen.

Innig medevoelen, attentievol helpen en plezier
doen, omgeven met de teerhartigheid van ware vriend-
schap maakt de medemens diep gelukkig. Daarin ligt
uitgedrukt wat Christus in zijn verhouding tot de
mensen zo diep heeft beleefd. Hij gaf alles voor dege-
nen die Hij liefhad. Hij heeft zich zelf niet gespaard,
maar zich geofferd om allen te redden en in de vreugde
van God binnen te leiden.

In de boodschap die Jezus bracht heeft zij de bezie-
ling gehaald voor haar dagelijks bestaan. In Hem heeft
zij geloofd en voor Hem heeft zij haar dagelijks werk
opgenomen. Op Hem heeft zij haar verwachtingen ge-
steld, haar samenzijn met Hem voor eeuwig zal de be-
loning zijn van een schoon en verdienstelijk aards be-
staan. Mocht God haar genadig zijn !

Dierbare kinderen, van harte dank voor de vele en
goede zorgen. Wij geloven dat wij elkaar terugzien in
het Vaderhuis, waar Christus voor elk van ons een
woonplaats heeft gemaakt. Daar zal geen smart meer
zijn geen rouw, geen pijn, daar wordt alles nieuw.

O. L. Vrouw van Deinsbeke, bid voor ons.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke

Voor uw vrome gebeden
en troostende blijken van deelneming danken U :

De heer en mevrouw Gaston MEULEMAN-DE LOOR

en kinderen Jean-Marie, Marc, Johan en Guy,

De heer en mevrouw Roger MEULEMAN-KEYTSMAN en kind Wim,

De families VAN HERZEELE, MEULEMAN, DE BOCK en DE COCK.