

Gij zijt o God mijn lamp,  
Mijn God die licht in de duisternis straalt!

Ps. XVIII - 29.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# EMMA-MARIA VAN HERZEELE

echtgenote van Mijnheer

## IVO VAN DAELE

geboren te Zottegem, de 23 april 1887 en er na een  
pijnlijke ziekte overleden, de 15 maart 1957,  
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

**Zij was lid van verschillende godvruchtige Genootschappen.**

Zij was eenvoudig, godvrezend, het kwaad schuwend, zo was zij bemind van God en van de mensen.

Om leven bad zij U, o Heer, maar in uw oneindige Wijsheid hebt Gij haar het eeuwig leven geschonken. Gelijk het U behaagde zo is het geschied; dat Uw Heilige Naam gezegend worde.

Tijdens de Vasten staat het lijden van de Goddelijke Meester steeds weer voor ogen. Waarom heeft Kristus zo geleden, Hij die zonder zonde was? Zijn voorbeeld spreekt tot de voorbeeldige kristen dat iedereen op aarde lijden moet en dat God vaak aan zijn beste vrienden veel lijden vraagt in naam van onboetvaardige zondaars. Het blijft een werk van barmhartigheid te bidden en te dulden voor de zielezaligheid van de evenmens.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik onder u en voor u heb geleefd, u steeds voorthelpend met mijn voorbeeld. Stervend smee ik u dat gij mijn lessen zoudt indachtig zijn en mijn voorbeelden navolgen. Bemint elkander, eert uw vader al de dagen van uw leven en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R. I. P.

DR. MELCKEBEKE ZOTTEGEM

Mijnheer Ivo VAN DAELE;

Mijnheer en Mevrouw Gerard MOREELS-VAN DAELE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Theo VAN DEN BOGAERD-VAN DAELE en kind;

Mijnheer en Mevrouw Gaston VAN DAELE-DE SCHAMPHELAERE en  
kinderen;

De families VAN HERZEELE, VAN DAELE, DE NAEYER, DE CLERCQ

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.