

« Ten Paradijze geleiden u de Engelen »
(Lit. overledenen).

†

Wil biddend gedenken de ziel van

DE HEER

Jules, André VAN HERZELE

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Romania BOGAERT,

geboren te Sint-Lievens-Houtem
op 23 april 1912 en godvruchtig overleden
in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem
op 25 september 1985.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Wat wij reeds lang vreesden is nu een
harde werkelijkheid geworden. Ons vader
heeft de ongelijke strijd tegen de ziekte
verloren. Zijn heengaan blijft voor ons een
harde klap. Hij was een goed mens, die
eenvoudig heeft geleefd voor de zijnen, zijn
leven lang hard heeft gewerkt, maar vooral
moedig de beproevingen heeft gedragen. Al
te vroeg verloor hij zijn vrouw, ons moeder.
Maar ook de pijn van de eigen ziekte heeft
hij zonder klagen gedragen. Hij geloofde in
alle eenvoud in de goedheid en de barmhar-
tigheid van de Heer. Dat geloof gaf hem
rust en sterkte in het lijden.

Nu bidden wij voor u, vader, dat de Heer
tot u moge spreken met deze troostvolle
woorden: « Kom, goede en trouwe dienaar,
treed binnen in Mijn eeuwig Rijk. »

Beste kinderen, gij hebt voor mij gedaan
alles wat mogelijk was. Ge waart om mij
bezorgd, vooral die laatste maanden, Ik
dank u voor alles. Blijven wij samen ver-
enigd in het gebed voor mekaar tot de dag
dat de Heer ons allen opnieuw samenbrengt
bij Hem in het Eeuwig leven.

Beste familie en vrienden, vaartwel en ge-
denkt mij in uw gebeden.

Heer, geef hem de Eeuwige rust.

Marcel en Christiane De Wandel-Van Herzele

De families VAN HERZELE, BOGAERT,
D'HONDT en BAUDEWIJN,

**danken U voor uw bliken van deelneming
in hun rouw.**

Begr. Mevr. M. Lamiroy, St.-Liev.-Houtem
Druk. De Moor-Landriëu, St.-Liev.-Houtem.