

†

Bid voor de zielerust van

DE HEER

### **Karel, Lodewijk VANHESSCHE**

weduwnaar van Mevrouw  
ANNA, ALICE VANDENDAELE

*Ere-Veldwachter*  
*Oud-Strijder 1914-1918*

*Vuurkruiser*

*Vereremerkt met verscheidene Eretekens*  
*Lid van de Kristelijke Bond v. Gepensioneerden.*

geboren te Schorisse op 25 september 1894

en godvruchtig overleden te Ronse

op 11 januari 1977,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

—

De gaven die hij van de Heer had gekregen heeft hij belangloos ten dienste gesteld van zijn evenmens: hij was tot de hoogste offers bereid, als moedige strijder voor het Vaderland, en als veldwachter die plichtbewust de orde en het goede steeds betrachtte in alle harte-lijkheid en oprechtheid.

Met zijn geliefde echtgenote heeft hij zijn kinderen tot echte kristenen weten te leiden en te vormen; en toen zij hem ontviel heeft hij zijn taak moedig voortgezet.

De wisselvalligheden van het leven hebben hem gemaakt tot een wijze, bezadigde, be-grijpende, en dan ook gewaardeerde man, die door ontelbaren nu wordt betreurd.

Diepgelovig zoals hij was en vurig in zijn lief-de tot God, kwam hij dan ook tot volledige aanvaarding van de goddelijke wil, en mocht hij bidden: „Heer, laat nu uw dienaar in vrede gaan...”

Kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U om uw genegenheid. Blijft mij indachtig in het dagelijks gebed. Tot weerziens in de eeuwigheid!

Heer en Mevrouw Omer DE MAESENEIRE-VAN-HESSCHE, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Julien VANHESSCHE-KEYTS-MAN en kinderen,

Heer en Mevrouw Paul VANHESSCHE-DE GEY-TER en kind,

De families VANHESSCHE, VAN PEVENAEYGE, VANDENDAELE en VAN COPPENOLLE,

*danken U zeer oprecht voor de blij-ken van kristelijke deelneming en gebeden.*

Begrav. Devos & Zoon, Ronse DRUK. DE RIEMAECKER, NIJKERKE