

O Kruis, onze enige hoop!
H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

† Gedenk in uw gebeden de ziel van

MIJNHEER

Theophiel VAN HESSCHE

echtgenoot van

Mevrouw Clara GOESSENS

geboren te Schorisse, de 13 November 1887 en er godvruchtig overleden de 14 Juli 1954, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Getrouw lid van de **H. Hartbond en Xaverianen.**

Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld, in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods, en niet in vleeselijke wijsheid maar in Gods genade geleefd hebben. (2 Cor. I. 12)

Allen die hem gekend hebben geven gaarne getuigenis van zijn stichtend en godsdienstig leven: op ieder algemene Communie, ter ere van het H. Hart, was hij op post.

Voorbeeldig echtgenoot en vader, heeft hij steeds gezorgd voor zijn huisgezin; ineens werd zijn hart getroffen en bezweek er door.

Omringd van vrouw en kinderen (één uitgenomen, waar naar hij toch zo verlangde) is hij zachtjes ingeslapen. In de hemel zal hij zijn aardse familie niet vergeten waarvan hij voor een tijd verwijderd is.

Mijn lieve Clara en kinderen, broeders en zusters, dank voor uw vele zorgen, de Voorzienigheid Gods zal over U waken. Mijn lieve kinderen, weest nu één, omringt uw moeder met liefde en weest hare troost al de dagen van haar leven. 'k Heb U het voorbeeld gegeven: volgt mij na en weest altijd getrouwe christenen.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d. afl.)

Mevrouw Clara GOESSENS,

Mejuffer Maria VAN HESSCHE;

De Heer Georges VAN HESSCHE;

De Heer André VAN HESSCHE;

De Heer Frans VAN HESSCHE;

De Heer Romain VAN HESSCHE,

De familiën VAN HESSCHE, VAN PEVENAEGE, GOESSENS
en MESTDAG,

DANKEN

voor de blijken van deelneming in hun rouw.